

De Acker en de Poort

Jeugdclub De Poort

De geschiedenis van het kerkelijk centrum “de Acker” is nauw verweven met die van de Jeugdvereniging “De Poort” en de “Hervormde actiegroep Noord” .

De Poort is een landelijk werkende club van de Gereformeerde en de Hervormde kerk die tot doel heeft om het “buitenkerkelijk” jeugdwerk te organiseren zoals dat heet. Men doet dit in de vorm van handenarbeid, spel, toneel enzovoorts. Bovendien wordt tijdens de cluburen ook over de bijbel verteld.

Op een algemene oproep in 1968 om in plaatsen waar de Poort nog niet actief was iets te organiseren reageerde IJtze Lok uit Nootdorp. In Nootdorp bleek men weinig interesse te hebben en toen richtte hij zich op Pijnacker. De Gereformeerde en de Hervormde kerk Pijnacker/Nootdorp meenden eerst om het binnen de kerk op te zetten als een soort Zondagschool voor buitenkerkelijken, maar op advies van de heer Lok besloot men het toch vanuit een eigen “clubhuis” op te zetten .

In Pijnacker Noord werd heel wat gebouwd en na enige tijd zoeken vond hij de woningbouwvereniging bereid om een dubbele garage aan de Acacialaan te verhuren. Deze garage van 13 x 6 meter werd volledig ingericht voor het Poort jeugdwerk met zelfs een muurschildering. Het werd een reuze gezellige ruimte. Op 4 Oktober 1968 was de officiële oprichting van de Poort en meteen meldde zich een groot aantal leden aan in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Het aantal leden was binnen korte tijd gestegen tot 120 en men kwam leiding te kort.

Gedurende 3 jaar hielden ze club in de garage aan de Acacialaan . Elke avond was er wel een groep actief. Dit had echter ook een nadeel, want dergelijke groepen kinderen maken nogal veel lawaai en daar waren de garageboxen niet op berekend. Na de nodige klachten van de bewoners van de bovenliggende flats zegde de woningbouwvereniging de huur plotseling op. Dat was wel even paniek, want binnen 3 maanden moesten ze er uit.

Gelukkig had de hervormde kerk in Noord aan de rand van Park Berkenoord tegenover de Vuurdoornlaan een stuk grond beschikbaar. De hervormde gemeente had die grond in 1964



Het houten clubgebouw gezien vanuit de RK-kerk

verworven toen de wijk Pijnacker Noord ontwikkeld werd. Toen er concrete plannen voor de bouw werden gemaakt werd er door de bewoners van Park Berkenoord geprotesteerd. De buurtbewoners waren niet blij met de komst van een jeugdgebouw en organiseerden zelfs een protest met een handtekeningenactie. Zo'n “toto” zou hun dorpsrust te veel verstoren.

Na een grondruil met de gemeente mocht de Poort toch een gebouwtje neerzetten nabij de Goudenregensingel op de plaats waar nu De Acker en De Poort staan. In record tijd werd door de gemeente een vergunning verstrekt voor een houten “clubgebouw”. Timmerbedrijf Piet van Atten bouwde ook in record tempo een prachtig houten clubgebouw met 2 lokalen. In april 1971 werd het geopend. Op de foto, vanuit de toren van de katholieke kerk, is het gebouwtje te zien op het huidige parkeerterrein, met de oud papier container voor de deur..

Midden in de nieuwbouwwijk Pijnacker Noord met z'n vele kinderen groeide de Poort als kool. Het aantal leden bereikte zelfs de 300 en bijna iedere middag en avond en ook op zaterdag waren er clubs actief. Het leidingteam groeide tot wel 50 man/vrouw. Er werden nevenvestigingen gesticht in Pijnacker Zuid en in de nieuwe wijk Klapwijk.

In 1975 droeg IJtze Lok het hoofdleders stokje over aan Hans de Vries. Die was echter maar een jaartje actief en in 1976 werd Annie Lok (echtgenote van IJtze) hoofdleidster. In die periode begon de Hervormde kerk plannen te ontwikkelen om ook in Noord een kerkgebouw te bouwen. Uiteraard werd dit gepland op de eigen grond waar al het "nood" clubgebouw van de Poort stond. De poort trok voor een jaartje in de oude Johannes school aan de Oostlaan. Het houten noodgebouw werd verkocht aan een buurtvereniging in Delft waar het als buurthuis weer werd opgetrokken.



Het houten gebouw van de Poort

Hervormde Actiegroep Noord

Tijdens de opening van het kerkelijk centrum Delfgauw in 1971, werd mevrouw Janny van Zielst-Schoenmaker op het idee gebracht om zich te gaan inzetten om ook in de snel groeiende wijk Pijnacker - Noord een dergelijk kerkelijk centrum te stichten. Zij wist een aantal andere dames te mobiliseren die graag mee wilden werken aan het doel. Ze besloten om door middel van acties geld bijeen te brengen voor een dergelijk centrum.

De kerkvoogdij van de hervormde gemeente zegde toe dat er gebouwd kon worden als er een ton (in guldens) bijeengehaald was. De initiatiefnemers (de dames Van Aalst, Bos, Hofman, Vos, Voshol en van Zielst) begonnen in 1971 met het verzamelen van oud papier. Allerhande acties werden er gehouden, zoals een jaarlijkse Bazar in de Willem Alexanderschool, verkoopmiddagen en bingoavonden en een antiekbeurs. In 1972 werd ook nog een handwerkclub opgericht. Het sociale aspect speelde hierbij toen ook al een grote rol. Met veel inzet werden allerlei activiteiten regelmatig herhaald en het fonds groeide gestaag. Ook het aantal vrijwilligers dat aan de acties meewerkte nam toe tot wel 140. De acties werden vele malen herhaald en het saldo groeide gestaag.

De kerkdiensten voor de leden van de hervormde kerk uit Noord werden toen gehouden in de Christelijke MAVO aan de Meidoornlaan. In 1975 richtten de toenmalige organist en de koster van de Hervormde Dorpskerk een brief aan het kerkbestuur met een klacht dat zij het jammer vonden dat de prachtige dorpskerk tijdens de diensten half leeg was, terwijl er in de MAVO in noord kerkdienst werd gehouden. Ze deden een beroep op de gemeenteleden om toch naar de dorpskerk te komen. De afstand kon toch geen probleem zijn. Gemeenteleden uit de buitengebieden kwamen toch ook van verre naar de kerk aan het oude dorp. Maar ondertussen verzamelde de "hervormde actiegroep Noord" nog steeds geld voor een eigen ontmoetingscentrum.

In het begin had de kerkvoogdij weinig vertrouwen in het clubje welwillende vrouwen dat geld bij elkaar sprokkelde. Ze wilde eerst zekerheid. Maar toen het geldbedrag al maar groeide konden ze niet meer om hen heen. De kerkvoogdij had toegezegd dat er gebouwd kon

worden als er een ton (f 100.000) aan guldens bijeen was. De grond was al eigendom van de hervormde gemeente.

In 1976 richtte de hervormde kerkvoogdij een apart fonds. Al in 1977 was het benodigde geld bij elkaar. Omdat het kapitaal inmiddels een behoorlijke omvang had gekregen werd begin 1977 een echte “vereniging” opgericht . In de loop van 1977 begonnen de eerste voorbereidingen voor de bouw . Voor de jeugdvereniging `De Poort` werd tijdelijk onderdak gevonden in de oude Johannes school aan de Oostlaan (waar nu het appartementen complex De Emmahof staat) . Het houten noodgebouw van de Poort werd gesloopt en verkocht aan een buurtvereniging in Delft . In Januari 1978 werd de eerste paal geslagen en al op 13 Oktober kon het ontmoetingscentrum voor hervormd Pijnacker Noord geopend worden.

De naam `De Acker` is bedacht door een der gemeenteleden. Het omvat een kerkzaal, een onderkomen met twee ruimten voor het jeugdwerk De Poort en een aantal nevenruimten voor vergaderingen, cursussen en familiebijeenkomsten.

In het begin zag de actiegroep Noord de Acker nog steeds als hun “eigen kindje” Ze runden het centrum zelf, maar vanaf september 1983 kwam er toch een professionele beheerder.

Naast het kerkelijk ontmoetingscentrum wordt het ook gebruikt voor tal van andere samenkomsten . Tegelijk hebben er ook veel kerkgebonden verenigingen onderdak gevonden. Ook worden er bruiloften en partijen gehouden. In alle gevallen hebben kerkelijke activiteiten voorrang.

De actiegroep Noord is nog steeds actief met het organiseren van acties om geld bij elkaar te brengen voor de hervormde kerk in het hele dorp. Naast een jaarlijkse bijdrage voor het eigen ontmoetingscentrum ondermeer ook voor de restauratie van de dorpskerk en het orgel.

In 1990 werd de actiegroep Noord door de gemeente Pijnacker onderscheiden met de erepenning der gemeente.

